



PEDERSBORG-BROMME
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

20. søndag efter trinitatis

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Matthæus udlægger en god Jesus historie for sin samtid

Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.

Læsning fra Matthæusevangeliet kapitel 22 vers 1-14

Gode Jesus historier hjælper os med at vælge rigtigt

Hvordan sørger Gud for, at troens leveregler tilpasses og fornyes? Grundlaget for Guds lov står fast, siger Jesus, du skal elske Gud og elske din næste som dig selv. For at forstå, hvad det betyder, har vi de 10 bud. Oven i dette havde jøderne detaljerede forskrifter for, hvad budene betød i alle mulige situationer.

Lidt ligesom i moderne lovgivning. Men Gud sender ikke løbende opdateringer af den gamle moselov i takt med, at verden ændrer sig. I stedet for underparagraffer valgte Jesus at fortælle historier, lignelser. Det forunderlige ved Jesu lignelser er, at de til enhver tid kan pege retningen ud for os. De kunne det i en landsby i Palæstina år 30 uden maskiner og internet og kendskab til verden på den anden side af Middelhavet. Og lignelserne vejleder og former tilsvarende troen for mennesker i en moderne storby. Lignelserne er evigt gyldige. De hjælper os til hele tiden at udlægge Guds kærlighedslov.

Sådan har lignelser været anvendt fra dag 1. De har altid været udlagt, og det ses om noget i denne søndags lignelse, den om den store fest og de indbudte som ikke ville komme, hvorefter nogle andre fik pladserne.

Evangelisterne Matthæus og Lukas (Luk. 14,15-21) udlægger lignelsen, så den bliver højaktuel for hver deres læserskare.

Mathæus læsere var primært af jødisk herkomst. Det lå nærmest i deres gener at skelne skarpt mellem jøder og andre mennesker. Jøderne var Guds udvalgte, de andre levede ikke op til Guds forventninger, de spiste forkeret, holdt forkerte højtider og var mere eller mindre jødernes fjender. Det lå dybt i de jødiske læsere, at andre måtte blive som dem selv for at komme ind i Gudsriget. Med små input peger Matthæus på, at jøderne tværtimod gentagne gange havde vendt sig mod Gud f.eks. ved at slå hans udsendinge ihjel. Matthæus skærer det ud i pap, hvordan jøderne havde takket nej til Guds invitation. De havde haft for travlt med deres eget, og de måtte til deres forundring høre, at folkeslag udenfor - dem fra vejene - bliver inviteret og kommer med til Guds fest.

Lukas var mere international og han skrev især til velhavere. Han drejer lige det om de travle, så det kommer til at passe på særligt velstående. Een har f.eks. lige udvidet sit jordområde. Han kan ikke komme til fest, for han skal ud og se på marken. En anden har købt sig fem par okser. Han er ikke nogen småbonde, og har for travlt til festen. Tilsvarende præciserer Lukas, at dem fra vejene, dem som kommer med til festen, er fattige, lamme og vanføre. I Lukas anvendelse af lignelsen må de rige se sig overhalede af tiggerne!

I er inviterede, sagde Jesus med sin lignelse, men pas på, at jeres selvtilfredshed ikke står i vejen for indbydelsen. I er inviterede siger Matthæus til sine nationalistiske tilhørere, men pas på at I ikke fjerner jer fra Gud. I er inviterede, siger Lukas til sine rige tilhørere med hang til at holde pengene for dem selv, men pas på at jeres rigdom ikke står i vejen for jer. Og til os allesammen siger Jesus: De andre er altså også inviterede.