



PEDERSBORG-BROMME  
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

**8. søndag efter trinitatis**

*Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker*

## **Pas på!**

Jesus sagde: Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem. Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler? Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. I kan altså kende dem på deres frugter.

Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.

***Læsning fra Matthæusevangeliet kapitel 7 vers 15-21***

## **Min Gud er vanskelig at forstå, men jeg kan jo se hans gerninger**

Det har nogen tid været moderne at sige: "Jeg har min egen gud". Det åndelige marked er stort. Man kan vælge og vrage og sammensætte sin egen gud, sådan som man gerne vil have ham. En let og tilgængelig gud ligesom en af de mange færdigretter i supermarkedet med snittede grøntsager, formede og krydrede bøffer eller fiskestykker uden ben og havlugt. Måske er den valgte gud ligeså kedelig og vitaminfattig, som de slatne grøntsager, men han er let tilgængelig.

Kan man leve og dø i troen på en gud, som man selv har fundet på? Borger det virkelig for guds kvalitet, at han er, som jeg selv gerne vil have ham? Er det en bedre gud end en Gud, der selv har givet sig til kende? En Gud, der generation efter generation er blevet bevidnet og lovsunget af åndeligt begavede mennesker.

Pas på! siger Jesus. Han advarer om, at ikke alle gudsforestillinger er sande. Tag jer i agt for de falske profeter, siger han. De kommer til jer i fåreklæder, men indeni er de glubske ulve.

Hvordan kendes de falske gudsforestillinger fra de sande? På deres frugter, lyder Jesu anvisning i Ny Testamente, hvor der fortælles om Jesu egne frugter. Der fortælles om udstødte, som i Jesu selskab rettede ryggen og blev optaget i andre menneskers selskab. Både fattige spedalske og rige toldere, både foragtede kvinder og voldelige mænd. Der fortælles om døve, som blev seende og døde børn, som blev givet levende tilbage til deres forældre. Vi hører om tidligere fjender, som forliges, og om velhavende mennesker, der sælger ejendom for at kunne dele ud til fattige. Men Jesu frugter er først og fremmest, at han bærer vores byrde. Helt ind i døden fastholder vores Herre at være tjener. Han deler døden med os, påtager sig vores skyld, men overvinder dødens magt i sin opstandelse. Set først af nogle kvinder, derefter af flere disciple og til sidst i hele discipelskarens nye håb.

Det er frugter, som overbeviser mig, og derfor vælger jeg at tro på den Gud, som Jesus taler om. Også selvom det til tider er et vanskeligt og ikke spor glat gudsbillede. Også selv om jeg ikke har fundet på noget af det selv, men blot overtaget det fra troende som var før mig.