



PEDERSBORG-BROMME  
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

## **7. søndag efter trinitatis**

(Trinitatistiden har i kirken den grønne farve. Guds ord blev sået ved jul, påske og pinse. I den grønne tid vokser det i os)

*Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker*

# **Den dag Zakæus blev set**

Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.«

***Læsning fra Lukasevangeliet kapitel 19, vers 1-10***

## **Jesus regner med dem, han ser**

Zakæus havde flere toldboder under sig. Hans virksomhed indkrævede penge for den romerske besættelsesmagt, men der faldt jo også en del af til ham selv. Det kunne man godt se på hans silketøj. Man så på ham med en blanding af foragt og misundelse. Der var flere, som havde set ham følge med, da optøget med Jesus kom til Jeriko. Ingen hånedede Zakæus, men man gav heller

ikke den lavstammede mand plads i forreste række langs vejen. Ud af øjenkrogene fulgte man med i, at det pæne silketøj i stedet kravlede op i et morbærfigentræ. Ingen scener og ingen særlig opmærksomhed. På en eller anden måde skal vi jo være her alle sammen. Det kan også kaldes, at vi er ligeglade med hinanden.

Jesus skævede ikke ud af øjenkrogene. Jesus så Zakæus direkte. Og han standsede op ved morbærfigentræet. Talte til overtolderen, som ingen af de andre havde gjort. Jesus er den, der får øje på mennesker. Jesus så Zakæus, sådan som man bruger ordet blive set i pædagogik og i moderne ledelsestænkning. Da Jesus kom til træet, var Zakæus ikke længere bare tålt, men set som et selvstændigt menneske. Zakæus skynd dig at komme ned.

Vi kender godt forskellen på at være overset og set. Det er bare, som om man i den almindelige anvendelse af begrebet skal ses for det, man har gjort. Lille Peter skal føle sig set, når han har sømmet to brædder sammen. Flot Peter. Har du selv gjort det? Jesus ser ikke mennesker for hvad de har gjort. Han råbte ikke: Hr overtolder, kom ned af træet. Han råbte: Zakæus, kom ned fra træet. Jeg vil besøge dig.

Sådan ville jøderne aldrig vælge venner. For ordentlige jøder var Zakæus et menneske, der samarbejdede med fjenden. En kollaboratør. De ord, som vi bruger om hinanden er med til at fastholde andre mennesker i en bestemt rolle. Jesus brugte ikke ord om Zakæus, og det viste sig, at så var Zakæus i stand til at træde ud af rollen. Den gerrige mand gav halvdelen af sin formue til de fattige. Vores venner er nogen, vi kan regne med, som vi siger. Jesus regner med de mennesker, han ser.

*Man kan abonnere på Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker ved at skrive "tilmeld" til LPO@km.dk*