



PEDERSBORG-BROMME  
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

## **Pinsedag**

(Altid 7 uger efter påskedag)

*Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker*

# **Jesus tager afsted og efterlader sin fred**

Jesus sagde: "Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!"

***Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 14 vers 25-31***

**Vi tror på troen, håbet og  
kærligheden. Helligånden sætter  
det i gang**

Disciplene var bange for deres fællesskab, deres tro og deres kristenliv efter Jesu bortgang. De havde jo hele tiden oplevet, hvordan Jesus havde gjort troen konkret for dem. Da de stod over for en stor men sulten skare af tilhørere, havde Jesus sagt, at disciplene skulle give dem mad. Da de havde grinet ad en fornem men forhadet overtolder, som var kravlet op i træ for at se Jesus, havde Jesus sagt: Han er vores ven, vi går hjem til ham. Da mødrene skubbede og masede sig frem til Jesus med deres snotnæsedede unger, havde Jesus sagt: Lad de små børn komme til mig, for Guds rige er deres. Men livet er jo endnu mere kompliceret end sultne mennesker, en mobbet mand og små børn. Hvem skal i alle andre situationer sige det, som Jesus sagde? Det skal Helligånden, har Jesus lovet.

Helligånden skal åbenbart ikke lære os noget nyt. Ikke få os til at sige noget, som ingen andre siger. En kunstnerisk eller politisk inspiration f.eks. Sådan noget bliver meget let bare det, som kommer fra os selv. Nej, Helligånden hjælper os med at forstå, hvad Jesu lære betyder, når et menneske græder, eller naturen lider under vores overforbrug. Helligånden siger det, som Jesus vil sige os. Og Helligånden skubber os til at følge det.

Vi tror på Helligånden, for vi tror på tilgivelsen, på troen og håbet og kærligheden. Helligånden sætter det i gang.

Glædelig pinse

Man kan abonnere på Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker ved at skrive "tilmeld" til LPO@km.dk