



PEDERSBORG-BROMME
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

4. søndag efter påske

(Mellem påske og pinse)

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Tag det roligt, Talsmanden kommer!

Jesus sagde:

Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer

Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer.

Læsning fra Johannesevangeliet kapitel 15

Jesus gør det ikke så indviklet

Når vi står ved døbefonten med det lille barn og har tegnet korset med usynlig skrift på barnets ansigt og bryst, så kommer ordene: Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Vi siger sjældent ordene i kor, men vi kunne godt gøre det. Alle er fortrolige med dåbsformuleringen. En håndbevægelse, lidt vand på et hoved og ordet "døber" udløser Den Treenige Guds navn hos de fleste mennesker. Vi kan også i trosbekendelsen tale om Faderen, Sønnen og Helligånden. Her gør vi det næsten altid i kor for at styrke hinanden i troen. Således har vi i indlærte remser lært, at der kun er 1 Gud, og at Gud fremtræder i tre personer.

Det er straks sværere for os, når vi skal til at forklare alle Guds 3 personer. I trosbekendelsen siger vi både, hvem Gud Fader er, og hvem Jesus er. Med hensyn til Helligånden beskriver bekendelsen derimod Åndens virkning: Kirken, fællesskabet, tilgivelsen og opstandelsen. Det er kristen tro, at Helligånden skaber Guds rige midt iblandt os.

Jesus selv gjorde det nu ikke så indviklet. Tag det roligt, sagde han til disciple, som var opskræmte ved tanken om, at Jesus måtte dø og tages fra dem. De anede ikke, hvordan de skulle få deres nye liv til at hænge sammen uden, at Jesus var der. Hvordan skulle de kende Guds vilje uden, at Jesus pegede på den? Hvordan skulle de bevare troen og håbet og kærligheden uden Jesu opmuntring? Tag det roligt, sagde han så. Jeg sender bare Talsmanden til jer i stedet for. Talsmanden skal hjælpe jer, således som jeg nu har gjort: Pege på vejen og gå den sammen med jer. Helligånd er et smukt ord, men det kan hjælpe på forståelsen at gøre som Jesus og kalde Ånden for Talsmanden.

Der er også det ved ordet talsmand, at det understreger sammenfaldet mellem Jesu lære og Åndens virkning. Ånden taler til os om præcis det samme, som Jesus har lært os. Alt det, vi læser om i evangelierne. Talsmanden føjer ikke noget nyt til, for der er kun 1 Gud. Vi kan ikke bruge den usynlige ånd som undskyldning for vore egne påhit. Talsmanden giver os mod og styrke til at holde fast i Kristustroen, hvad enten den manifesterer sig som kirkens fællesskab, tilgivelse eller oplevelsen af Guds hånd både før og efter døden.