



PEDERSBORG-BROMME
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Tredje søndag i fasten 2021

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Guds eller djævelens hånd?

Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde: »Det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne.« Andre ville sætte ham på prøve og krævede et tegn fra himlen af ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem: »Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommere. Men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer.

Når en stærk mand fuldt bevæbnet vogter sin gård, kan hans ejendele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere, og overvinder ham, tager han straks alle de våben, som den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Læsning fra Lukasevangeliet kapitel 11 vers 14-23

Verdens farligstes konspirationsteori

Har vi i dag nået grænsen for Jesu tålmodighed? Varsler Jesus samme uforsonlighed over for sine fjender, som en amerikansk præsident gjorde det med de samme ord: Den, der ikke er med mig, er imod mig? Præsident Bush

indledte krig mod terrorisme og trak grænsen skarpt op. Altså bål og brand over for alle, der ikke tager hele pakken.

Faktisk har vi fra en anden lejlighed Jesu ord for, at sådan skal det ikke opfattes. Nogle af de nidkære disciple havde erfaret, at en mand, som ellers ikke sluttede sig til Jesus-bevægelsen brugte Jesu navn til at uddrive dæmoner. Må han det, spurgte de? Ja, lød mesterens svar. I må ikke hindre ham, for den, der ikke er imod os, er for os". (Markus 9,40)

Hvad er forskellen på de to situationer? Jesu ord er rummelige og imødekommende over for manden, som helbreder syge. Jesus er på samme side som alle, der gør godt. Kærligheden og omsorgen for andre mennesker binder sammen. Det kan godt være, at denne omtalte mand ikke i øjeblikket kunne tage hele Jesus-pakken, men det gør ham ikke til fjende eller konkurrent. Jesus-siden er troen på, at vi kan tage os af hinanden, at det nytter at give den sultne et brød og tage det forladte barn i hånden.

I dagens tekst møder vi derimod nogle, som mistænkeliggør kærligheden og omsorgen. Ved Satans hjælp overvinder Jesus det onde, siger de. Det er over for denne konspirationsteori, at Jesus trækker en streg i sandet. Grænsen går der, hvor kærlighedens gerninger mistænkeliggøres. Grænsen går der, hvor vi ikke tør stole på hinandens gode hensigter. Når man om opgøret med det onde siger, at der nok ligger noget bag, så er man selv behersket af djævelsk tankegang. Så er man på den modsatte side af Jesus. Så gælder hans ord: Den der ikke er med mig, er imod mig.