



PEDERSBORG-BROMME  
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

**Nytårsdag 2021**

*Helligdagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker*

## **Jesus betyder "Herren er befrielse"**

"Otte dage efter fødslen blev drengen omskåret. Han fik navnet Jesus; det var det englen havde kaldt ham, allerede inden han blev undfanget."

***Læsning fra Lukasevangeliet kapitel 2 vers 21***

## **Jeg tror på, at Jesus betyder nyt liv**

Tror du på nytåret?

Ja, jeg ved da, at hele verden lige nu fejrer overgangen til et nyt år. Jeg har fået en ny kalender, og mit månedlige skattemæssige bundfradrag ser anderledes ud, fordi vi nu ikke længere skriver 2020 men 2021. Jeg ved, at dronningen holder nytårstale og ønsker, at Gud må bevare "jer alle sammen". Nytåret er ganske vist.

Ja, men er der virkelig påbegyndt noget nyt? Selvom mennesker har vedtaget en skæringsdato, så fortsætter alt jo ligesom før. Vejret er det samme. Dyrene ude i skoven er på ingen måde påvirket af årsskiftet.

Alligevel tror vi på nytåret. Tror og håber, at pandemien vil klinge af i det nye år. Forventer at vi skal være sammen på en ny måde i 2021. Og rigtig mange mennesker benytter sig af fornyelsen til ændringer i livsstil. Nytåret er så meget virkelighed, at det kan få nogen til at holde op med at ryge og andre til at ringe lidt oftere til deres gamle slægtninge på plejehjemmet.

Tror du på, at der er sket noget nyt ved Jesu fødsel? Jeg spørger ikke, om du tror på Gud. For mig at se er Guds eksistens åbenlys. Dem der påstår det modsatte har svære tider med deres naive påstand. De har ikke nemt ved at sandsynliggøre, at Gud ikke er der. Gud er ligeså åbenbar som, at årets gang med vinter, forår, sommer og efterår findes. Men ligesom jeg spurgte, om der præcist ved denne 1. januar er påbegyndt noget nyt, så spørger jeg, om der ved Jesu fødsel, om der ved hans fremtræden i verden er sket noget nyt. Kan livet på Guds jord med årstidernes skiften leves anderledes, fordi Jesus er født? Tror du på, at han tager dig med ind i et nyt forhold til Gud og andre mennesker?

Det er det, som er det store trosspørgsmål. Da Marias barn, født i en stald i Betlehem var 8 dage gammelt, gav de ham navnet Jesus. En engel havde på forhånd bestemt navnet. Det betyder Herren er befrielse. Spørgsmålet er altså, om vi kan leve på betydningen af det navn.

Den evangeliske fortælling er én lang beretning om mennesker, som svarede ja til spørgsmålet, om Jesu komme havde gjort nyt liv muligt. Det forandrede deres liv, men det betød også en forandring i andre menneskers liv. Den lamme mands bærere troede, og den lamme blev helbredt. Overtolderen troede, delte penge ud og fattiges liv var nyt. Disciplene troede, og 4000 – både skeptikere og troende - blev mætte. Vi skal i 2021 læse meget mere om nyt liv vor mennesker i Palæstina på Jesu tid.

Jomfru Maria så helt tydeligt jordens mulige fornyelse, da hun første gang hørte om Jesu fødsel. "Herren har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe, sultende har han mættet med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort", sang hun. I hendes tro var det allerede virkelighed.

Godt nytår med intenst samvær og nytårsforsætter, for nytåret er ganske vist. Men først og fremmest godt nyt liv med Jesus, for hans nyskabende kræfter er bevidnet igen og igen.

Godt liv med Jesus, som betyder Herren er befrielse.