



PEDERSBORG-BROMME
EN DEL AF FOLKEKIRKEN

Hellig3kongers søndag

Kirkens juleafslutning

Søndagshilsen fra Pedersborg og Bromme kirker

Herodes stak en kæp i julen

Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes var konge. En dag kom der en gruppe stjernetydere fra Østen til Jerusalem og spurgte: »Hvor er det barn, som er født til at være jødernes konge? Vi har set hans stjerne stå op i øst, og nu er vi kommet for at tilbede ham.« Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og det blev alle andre i Jerusalem også. Herodes kaldte de ledende præster og de skriftkløge sammen og spurgte dem: »Hvor er det, den konge, der er nævnt i Skrifterne, skal fødes?« »I Betlehem i Judæa,« svarede de. »Det har vi læst hos profeten Mika.

Herodes kaldte i hemmelighed stjernetyderne til sig og forhørte sig indgående om, hvornår stjernen var kommet til syne. Så sendte han dem afsted til Betlehem. Da de så stjernen over huset, blev de helt utrolig glade og gik derind. Her fandt de barnet sammen med Maria. De faldt på knæ og tilbad barnet, åbnede for deres kostbarheder og gav ham de gaver, de havde med: guld, røgelse og myrra. I en drøm blev stjernetyderne advaret om ikke at tage tilbage til Herodes, og derfor tog de en anden vej hjem til deres eget land.

Læsning fra Matthæusevangeliet kapitel 2

Juledagenes sidste budskab: Hold ud!

Der er faldet skygge ind over englens sang om fred på jord. Man skal ganske vist høre godt efter for at blive opmærksom på den mørke tone: Den

skruppelløse kong Herodes blev forfærdet! Vismændene fornemmede det. De vendte ikke tilbage til Jerusalem for at fortælle om deres oplevelser med barnet. De forlod i hemmelighed landet ad en anden rute. Maria og Josef sluttede sig til toget af verdens mange flygtninge og søgte til Ægypten. Vi forlader julen ved at høre om modstanden mod Guds planer om fred for alle mennesker.

Træerne vokser ikke ind i himmelen, sagde min mormor. Hun tænkte på, at vi i vores liv hele tiden oplever tilbageslag. Oplever modgang for mennesker som vi holder af. Det gik lige så godt, men så var det, som om nogen stak en kæp i hjulet. Hvor mange familier med alvorlig sygdom har ikke tænkt det samme. Patienten var i bedring, man troede virkelig på helbredelse, men så blev der konstateret nye kræftceller eller uovervindelige bivirkninger af medicinen.

Gud ved det godt. Han lod ikke sin søn træde ind i vores verden, fordi ondskaben er væk. Han er kommet, fordi ondskaben er her. Jesus Kristus må flygte for en grusom konge. Når den syges sygdom blussede op igen, eller freden alligevel ikke kom til et hårdt prøvet land, skyldes det ikke, at Gud havde forladt dem. Tværtimod er Gud i det sammen med de lidende. Jesus er flygtning på vej til Ægypten.

Vi kan ikke slutte julen uden henvisningen til, at Gud er også kender de onde mørke dage. Uden den skygge ind over englesangen ville vi føle os forladte, når det ramler for os. Vi ville miste håbet, hvis vi ikke vidste at Gud stadig er med os.

Ved udgangen af jul bliver et velment "glædelig jul" suppleret med et ligeså velment: "Hold ud, Gud er med dig!"